

# De verhalen vliegen eruit

**Diana van Bezouwen:** overdag in dienst bij ICT, 's avonds baas in eigen boeken

Diana van Bezouwen (37) was pas 19 toen ze bij Fortis aan de slag ging. Het was maar een uitzendbaantje. Maar het werk beviel en zij ook. Ze wisselde om de paar jaar van baan en functie en maakte de afgelopen twee jaar deel uit van het Xbow-team, met als thuisbasis Woerden. Ze gaat fluitend naar kantoor en doet haar werk met overtuiging, maar haar echte passie ventileert ze 's avonds achter haar laptop. Dan stromen de thrillers uit haar vingers!

**A**ls ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik het ook. En ik maak het ook af." Dat is Diana's lijfspreuk. Die past ze toe in haar werk, maar ook thuis. Toen ze twee jaar geleden met enkele bravoure had aangekondigd dat ze een boek ging schrijven, deed ze het ook. Achteraf was ze zelf verbaasd over het resultaat: "Heb ik dat geschreven? Wat knap!" De titel van het boek luidde: 'Ik ben verknipt'. Het betreft hier absoluut geen autobiografische verwijzing, want Diana is juist geordend en gestructureerd.

## Ik had je zo lief

Zo werkt ze ook aan haar boeken. Ze legt eerst het stramien en de structuur vast en vult dan in. Dat klinkt makkelijk? "Dat is het ook! Eenmaal achter de computer vliegt het eruit. Van schrijven krijg ik rust en energie tegelijkertijd. Jij bent de enige die het verhaal bepaalt, in mijn boeken ben ik de baas." Na de eerste thriller verscheen al heel snel haar tweede boek:

'Ik had je zo lief'. De recensent van een grote Nederlandse krant noemde het een meeslepend boek, dat je in één ruk uitleest.

Diana's boeken verschijnen via een speciale uitgeefconstructie, waarbij ze zelf een klein gedeelte van de kosten voor haar rekening moet nemen en in ruil daarvoor een flinke stapel van haar eigen romans krijgt. De investering heeft ze er inmiddels dubbel en dwars uit. "Het gaat mij niet om het geld, mijn geld verdien ik bij Fortis. Ik wilde heel graag mijn boek in de winkel zien liggen. Maar het is een hobby, geen werk. Een hobby die me in eerste instantie geld heeft gekost, maar die me nu een aardig zakcentje oplevert. Maarnogmaals, ik doe het voor de kick, niet om het geld. Mijn eerste twee boeken zijn ook in braille en als luister-cd verschenen. Geweldig toch?"

## Occulte zaken

Praktisch al haar collega's reageren enthousiast op het feit dat ze zomaar een echte schrijfster in hun midden



Diana: "Mijn eerste boek schreef ik min of meer voor de grap, maar nu móeten die verhalen mijn hoofd uit. Verslavend!"

kregen. Ze kopen haar boeken massaal en nemen ze mee naar het werk, zodat Diana ze kan signeren. Zoals gezegd, Diana heeft lol in haar werk. Toch heeft ze ervoor gekozen haar fulltime functie voor een parttime baan in te ruilen. Sinds kort is ze drie dagen per week functioneel beheerder van het BOSS-systeem en WIN WEB. Dankzij een radio-interview over haar boeken werkt ze mee aan een kunstprogramma bij de regionale omroep.

Drie dagen werken, radio maken en... schrijven natuurlijk. Want ware passie moet stromen.

In het voorjaar verschijnt haar derde boek. Het gaat over een 16-jarig meisje, waarvan de vader verandert. Langzaam wordt duidelijk dat hij zich met occulte zaken bezig houdt. En dan verdwijnt ze... Wie wil weten hoe het afloopt: de boeken van Diana van Bezouwen zijn te koop via [www.bol.com](http://www.bol.com).

(MARIJKE BAKKER)