

“Schrijven is voor mij een soort verslaving”

## Derde boek Diana van Bezouwen



**Bergschenhoek- Een psychologische roman met het effect van een thriller. Zo omschrijft schrijfster Diana van Bezouwen uit Bergschenhoek haar nieuwe en tevens al weer derde boek ‘Witte Engel’, dat recent is uitgegeven en verkrijgbaar is via haar website. Het leuke, zo vertelde ze, is dat haar zoon Zino haar deels voor dit boek heeft geïnspireerd. Verder is het boek zoals de vorige twee: fantasie en werkelijkheid lopen dwars door elkaar heen.**

Door John Hofman.

Ze schrijft vlot en als ze bezig is aan een nieuw boek, heeft ze al weer ideeën voor haar volgende boek. “Maar dat kan tussentijds nog wel eens veranderen,” lacht ze. Dan laat ik het voorlopig voor wat het is en begin gewoon aan een nieuw verhaal.”

De ‘voeding’ voor een nieuw boek haalt ze als het ware gewoon van de straat. “Iemand die op een terras zit, ziet mensen voorbij gaan en geniet misschien van de natuur om zich heen. Als ik daar zit, dan zie ik veel meer en let ook op andere dingen. Dat alles inspireert me om het op te schrijven.”

Haar vorige boeken ‘Ik ben verknipt’ en ‘Ik had je zo lief’ worden goed gelezen. Eigenlijk zijn het allemaal boeken, ook het laatste, die je in één adem uitleest.

Diana werd in Delfshaven (Rotterdam West) geboren. Na diverse baantjes kwam zij terecht bij een bank waar zij in de ICT werkzaam is. Diana schrijft snel en offert desnoods haar nachtrust op als ze eenmaal de gang erin heeft. Een van haar vrienden, Erik Koreman, fungeert als editor. Hij leest het boek eerst en geeft dan zijn commentaar en/of adviezen. Schrijven is voor Diana een verslaving geworden en ze heeft nog inspiratie genoeg om er voorlopig mee door te gaan. Er komt geen einde aan haar fantasie want alles wat ze schrijft is fictie, al loopt er toch altijd dat kleine stukje werkelijkheid doorheen. Ze verwacht binnenkort een minithriller uit te geven waarin ijdelheid een hoofdrol speelt. Het boek Witte Engel, waarbij ook het waar gebeurde verhaal van het Oostenrijkse meisje dat jaren werd vastgehouden in een kelder Diana inspireerde, evenals de belangstelling van haar zoon voor Gothics, kost 16,90 euro, telt 269 pagina's en is te bestellen via haar website [www.dianavanbezouwen.nl](http://www.dianavanbezouwen.nl) of in de boekwinkel. Het ligt ook in de bibliotheken en daar is ze heel trots op.